



HEILIGE HUISJESTOCHT

In de veertigdagentijd wandelen we samen met een gids in het teken van “Leven in een veranderende wereld”, in en door het Wereldpaviljoen, blijven we af en toe in stilte en verwondering staan. We zullen daar een rondleiding krijgen. We bezoeken daar het Ghana-belevingsatelier en Nicaragua paviljoen en vrijwilligers zullen ons vertellen over de activiteiten die plaatsvinden in het Wereldpaviljoen. Het is een reis naar een ander werelddeel.

DATUM: 9-3-2024, van 10:00 -13:00 uur, samenkomen Wereldpaviljoen St Michaelstraat 6a Steijl.

TUIN DATE DAGEN

Ben je een doener, een denker of ben je het allebei? Wil je je handen uit de mouwen steken in verbondenheid met de aarde, de lucht en het groen om je heen? Wil je je “accu opladen” en tegelijkertijd ontspanning ervaren? Laat je dan inspireren door een leven gevende energie. Ontmoet mensen met (eenzelfde) belangstelling voor het buitenleven... en mogelijk kom je tot een date!

Ben of ken je iemand die hierdoor zich aangesproken voelt: van harte welkom in de tuin van ‘t Groenewold. De tuinoorten gaan hiervoor open op:

DATUM: Zaterdag 16 maart 2024 EN/OF zaterdag 15 juni 2024, telkens van 10:00-13:00 uur

BEGELEIDING: Anne Indenkleeft en Theo Tijssen

KOSTEN: Geen. Je wordt “natuur” lijk goed verzorgd met een gezonde lunch op het eind van de ochtend. Aanmelden: Vóór 09-03-2024 EN/ OF vóór 08-06-2024. Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, laat het ons s.v.p. even weten, dit i.v.m. eten .

AANMELDEN: administratie@st-groenewold.nl of 077—354 66 89

MEDITATIEWEEKEND IN EEN KLOOSTER

Enkele dagen in een kloosteromgeving om tijd te nemen voor je eigen innerlijk. Leven zonder de afleidingen van je alledaagse leven, in de structuur van het kloosterritme.

In de groep een programma met geleide meditatie. Je mag je eigen proces voor jezelf houden als je dat wilt. Het ritme, de leegte en stilte van deze dagen mogen hun werk doen in jou.

Het leven in een klooster vraagt heen en weer lopen tussen je kamer, groepsverblijf, eetzaal, kapel- en weer terug. Bereid je daar innerlijk alvast op voor. We zijn tijdens dit weekend doorgaans in stilte en je bent niet 24/7 op je kamer. Er is de bedding van het getijdengebed (je wordt uitgenodigd doch vrijgelaten door de zusters Trapistinnen deze bij te wonen), de meditaties en de maaltijden. De priorij ligt in een landschappelijke omgeving die geschikt is voor wandelingen. In de ochtend zijn de geleide meditaties en in de avond een korte evaluatie. Daarnaast is er ruimte voor een persoonlijk gesprek.

Je maakt voorafgaand aan het meditatieweekend kennis met de anderen die dit programma tegelijkertijd met jou volgen. Er zijn maximaal zes deelnemers. Bij voldoende deelnemers gaat dit weekend door, je hoort dit op 19 maart tijdens de kennismakingsavond.

Je beschikt over een éénpersoonskamer, wel s.v.p. eigen lakens en handdoeken meebrengen.

Dit programma begeleidt Anne Indenkleeft, bekend met christelijke en zen meditatie en stafmedewerker van ‘t Groenewold.

Dinsdag 19 maart is er van 19:00 – 20:00 uur in 't Groenewold vrijblijvend een kennismakingsavond. Van harte welkom.

DATA: vrijdag 22-3-2024, aankomst 14:30 uur t/m zondag 24-3-2024, na (warme) middagmaaltijd

KOSTEN: € 155,— (met € 20,— korting indien je wil autorijden om te carpoolen op vrijdag van Venlo naar de Zusters Trappistinnen in priorij Klarland, Lozen (B) en op zondag terug naar Venlo

AANMELDEN: uiterlijk 19-3-2024 op kennismakingsavond bij ‘t Groenewold, Begijnengang 17, Venlo

AGENDA

09 maart 2024	Heilige Huisjes tocht
16 maart 2024	Tuindate dag
19 maart 2024	Kennismakingsavond Meditatieweekend
22 t/m 24 maart 2024	Meditatieweekend
05 mei 2024	Bevrijdingsactiviteit 11:30-15:30 uur
15 juni 2024	Tuindate dag

